

Jaargang 10, nr. 3, maart 2025



Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- » *We zien het zitten*
- » *Perfect days*
- » *Begin veertigdagentijd*



Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek

Van de redactie

Zie (n)....

Op het moment dat u dit Baoken leest, is het meer dan drie jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne uitbrak en voor ons is het drie jaar geleden dat wij een Oekraïens gezin in ons huis opnamen. Regelmatig krijg ik de vraag of wij nog contact met hen hebben. Zeker en eigenlijk meer dan in de 14 maanden die zij bij ons doorbrachten. Dat klinkt raar, maar is waar! Het gezin, moeder met twee zonen, huurt een woning in Dijkerhoek. De dochter van begin 20 woont alleen in hun eigen huis in Dnipro en studeert er aan de universiteit. De verwarming doet het niet en er ligt sneeuw! Brrr.

Eind augustus vorig jaar kregen we een erg korte app: "Olexander stierf". De man van Oksana en de vader van hun kinderen is omgekomen aan het front. Heftig voor hen, maar ook ik was er door van slag. Afgelopen vrijdag zijn ze met

een personenbusje weer naar Oekraïne voor twee weken, omdat er zaken afgehandeld moeten worden na het overlijden van Olexander. Ook ik ben blij als ze weer veilig in Dijkerhoek zijn en hen weerzie in deze onrustige tijd.

Ik realiseer me dat niet iedereen blij is met al die vluchtelingen in ons land, maar toch heeft het mijn leven verrijkt. En wat voel ik mij bevoorrecht dit in vrijheid te kunnen schrijven!

Het woord ZIE (N) ziet u op meerdere plekken in dit nummer. Zie de ander
Let bijvoorbeeld op 22 maart!

Wil Mandersloot



Kijk ook eens op:

<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>

Reacties kunt u sturen naar:

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Inhoud

Jaargang 10, nr. 3, maart 2025

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4-5	Kerkenraad
6-7	Pastores
8-10	Kerkrentmeesters
11-12	Diaconie/ZWO
13	Jeugdherinneringen
14	Stiltepagina
15	In memoriam
16	Van Kerk tot Dijk
17	Muurschildering
18	Bezinning en ontmoeting
19	Van het kerkelijk erf
20	Adelaarsvleugels
21	Bij de vieringen
22	Vieringen
23	Goed om te weten/ Colofon
24	Strip Dominee de Heer

Bij de voorpagina:

Bevestiging van Pieter Hollemans.



Als nieuw!



De voorgangers van de protestantse gemeenten van Deventer, Diepenveen, Colmschate-Schalkhaar en Bathmen-Okkenbroek sluiten aan bij het jaarthema van de PKN 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk' door hun gedachten hierover te laten gaan. Deze keer de bijdrage van Gert Wijnstok, werkzaam in Bathmen-Okkenbroek en Colmschate-Schalkhaar.

De derde zondag van de Veertigdagentijd heet 'Oculi', Latijn voor 'ogen'. Van de dichter van Psalm 25 zijn die ogen gericht op de ENE. Het leek mij een mooie tekst, toen ik op zondag Oculi 1993 in het ambt van predikant werd bevestigd. Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. (Huib Oosterhuis)

Toevallig – maar wat heet toeval in een domineesleven – werd zondag Oculi in 2017 weer bijzonder voor mij, toen ik aan de Petruskerk in Twijzel werd verbonden. Ik was



toen inmiddels rijk aan vierentwintig jaar kijkervaringen. Twee nieuwe gezichtspunten daaruit raken aan het thema 'Als nieuw!'

Het eerste gaat terug naar een diaconale werkdag in het Oude Wijken Pastoraat van Rotterdam rond de millenniumwisseling. Buurtpastor Herman IJzerman stuurde ons

vijf uur lang de straat op met twee vragen: wat zie ik en wat voel ik? De derde vraag mochten we pas veel later overwegen: wat denk ik (ervan)?

De dag was voor mij omslagpunt in een, met een duur woord gezegd, paradigmaverschuiving die al langer van alles losmaakte in mij. Best wel theoretisch, in het hoofd, opgeleid als theoloog had ik altijd al hoofdpijn gekregen van al te grote godgeleerdheid. Nu leerde ik dat het kijken, dat stevast het denken als vertrekpunt neemt, in een tunnelvisie terecht kan komen en tot vergezochte Moltalk kan leiden zoals in 'Wie is de Mol?'. Terwijl God voor het oprapen blijkt te liggen als je primair leert kijken.

Dit inzicht werd ruim tien jaar later verdiept door een college van Inigo Bocken op het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Dat ging over Nicolaas van Cusa (1401-1464) die in zijn tijd liet zien dat aan mijn kijken de blik van God voorafgaat. Best ingewikkelde materie, die wel meteen een gevoelige snaar wist te raken in mij: ik wórd gezien. En niet alleen ik, wie niet!

Dat ik gezien wordt, verbindt mij met mijn medemensen. Dit besef geeft je een frisse blik, de mogelijkheid om elkaar 'als nieuw' te zien.



Ds. Gert Wijnstok



Durf te vragen



Afgelopen week stond in mijn krant een artikel over Naoberschap. In het oosten van ons land gaan we daar nogal prat op. De schrijver kon echter weerleggen dat het alleen in onze streek voorkomt. Ook uit eigen ervaring kan ik dat bevestigen. Het omkijken naar elkaar komt overal voor. In heel veel religieuze tradities is het een belangrijk iets om de ander niet uit het oog te verliezen. In onze kerkelijke gemeente proberen we daar op allerlei manieren handen en voeten aan te geven. De contactpersonen weten wie er in hun wijk woont. Als er iemand naar het ziekenhuis moet of is geweest krijgt die bloemen uit de kerk (helaas is niet altijd iedereen bij ons bekend). Mensen ouder dan 85 hebben als ze dat willen een bezoeknaober. Ik hoop dat we dat systeem nog een keer kunnen uitrollen over onze drie dorpen als geheel. De diaconie zet zich in voor Voedselbank, Noaberkasten, Deventer geeft warmte en ook in het nieuwe project "Ouderen langer zelfstandig thuis" dat sinds vorig jaar gestart is in samenwerking met de Dorpsondersteuner, de Wijkopbouwer, de Sociaal verpleegkundige en het Dijkhuis.



November vorig jaar was er in het verlengde van de Tafelgesprekken die in 2023 zijn gehouden een bijeenkomst voor allerlei clubs en organisaties van Bathmen in Braakhekke. Het thema: "Ouderen langer zelfstandig thuis". Ook daar kwam het Noaberschap als sterk punt naar voren om dat thema mogelijk te maken. Tegelijk zien we dat er een verlegenheid is om hulp te vragen, maar ook om hulp aan te bieden. We zijn opgevoed om zelfstandig te zijn. Toen ik net kon praten was mijn lijfspreuk "Sef doen!" (nog steeds eigenlijk). We denken dat vragen zwakheid toont. Het tegendeel is waar. Het is heel krachtig om te weten waar je grenzen liggen en waar een ander je dus kan helpen.



'Wat is het moedigste dat
je ooit hebt gezegd?'
vroeg de jongen.



'Help,' antwoordde het paard.

*Bron: De jongen, de mol, de vos en het paard
Auteur: Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin*

In de Bijbel staan meerdere verhalen over mensen die hulp vragen. We zijn gewend onze vragen en zorgen voor te leggen aan God. Zomaar een gedachtensprong: kunnen we leren om datzelfde te doen bij mensen die we vertrouwen en zo God zien in de ander en dus "practisch" bidden? Zo zijn er zijn ook verhalen van mensen die hulp uit zichzelf geven. Dat is de andere kant. Je kan hulp ook gewoon geven. Hoe kunnen we bereiken dat we aan de ene kant dus hulp durven vragen en aan de andere kant hulp gewoon doen? Dat begint denk ik al op jonge leeftijd met het leren dat het niet erg is om te vragen, en het leren zien waar je een handje kan toesteken. Als iemand mij om hulp vraagt voelt dat ook goed. Iemand heeft dan dus vertrouwen in mij. Kortom hulp vragen kan óók een goede daad zijn. Zo kan je de dingen Als Nieuw zien.

Ankie Borger



BAOKEN maart 2025



Op weg naar Pasen

Veertigdagentijd

Op woensdag 5 maart is de veertigdagentijd begonnen (ook wel vastentijd of lijdenstijd). Veertig dagen, de zondagen niet meegerekend, leven wij toe naar het feest van Pasen op zondag 20 april. Pasen is het feest van de opstanding van Jezus. Dat feest gaat niet alleen over een wonder dat tweeduizend jaar geleden gebeurd is. Het gaat ook over het nieuwe begin dat God met mensen maakt. Over het leven, dat niet eindigt in pijn en verdriet, maar verdergaat. Daarvan mogen we blijven getuigen, we blijven ervan zingen, we blijven ons erover verwonderen.

Een nieuwe dag

Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt er een nieuwe dag. Tegelijk is het bijzonder en betekenisvol: elke nieuwe dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een rode draad in de verhalen van deze veertigdagentijd is dat ze toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe God dóór gaat met mensen. Voor de kinderen 0-12 jaar hebben we een dagboekje rondgebracht. In dit leuke boekje staan Bijbelverhalen, spelletjes en opdrachten. Elke zondag geven we hier



ook in de kerkdienst en op de groepsapp aandacht aan. Mooi om zo ook met de jongste generatie toe te kunnen leven naar het Paasfeest!

Veertigdagenlied

Veertig dagen om na te denken over het leven van Jezus, maar ook over ons eigen leven. Hoe wij bij alle tegenslag en verdriet het leven toch kunnen omarmen. En dat wij levensmoed houden, geduld hebben en het vertrouwen niet loslaten. Dan breekt het Licht van Pasen in ons leven door.

Marijke de Bruijne (1936-2020), lerares en dichteres, schreef een prachtig lied voor deze tijd: 'Veertig dagen nog tot Pasen'. Het lied is afkomstig uit het oratorium 'Als de graankorrel sterft' en op muziek gezet door Peter Rippen.

Zij schrijft in eigentijdse woorden om de betekenis van deze tijd voor Pasen beter te begrijpen. Het verlangen naar iets nieuws, naar Pasen!

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



Hanneke Diermanse
tel. 06 125 302 81



Veertigdagenlied

Veertig dagen nog tot Pasen, tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.

*Refrein: Veertig dagen, weken, jaren,
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd' en moeite samenging.*

Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen,
volheid is en nieuw begin. *Refrein*

Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen,
daardoor worden mensen vrij. *Refrein*

Veertig dagen nog tot Pasen, soms een tocht door de woestijn,
om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn. *Refrein*

Tel je met ons mee op weg naar Pasen? Je bent welkom!

Ds. Hanneke Diermanse

"Een nieuwe dag"

Foto: André Olden



BAOKEN maart 2025



Even voorstellen

Hallo allemaal,

Mijn naam is Trea Esmeijer. Samen met mijn man wonen we inmiddels 8 jaar in de Looërmark.



Daarvoor woonden we met onze drie kinderen aan de Rietakker in Bathmen.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als medewerker zorgadministratie bij de reclassering van Tactus Verslavingszorg in Zwolle.

Velen zullen mij wel kennen omdat ik in het verleden werkzaam ben geweest bij het kerkelijk bureau en een aantal jaren bij de diaconie betrokken ben geweest.

Vorig jaar ben ik benaderd of ik interesse had om weer iets voor de kerk te doen. Hier heb ik positief op gereageerd en vanaf september jl. loop ik mee bij het college van kerkrentmeesters. Op zondag 12 januari jl. ben ik in de kerkdienst bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.

Op deze manier wil ik mijn steentje bijdragen en hoop ik van meerwaarde te kunnen zijn voor de kerkgemeenschap van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek. Tot ziens!

Trea

Sinds 1986 woon ik in Bathmen en gehuwd met Fieke Berkemeier. Twee van onze drie dochters zijn hier geboren en werden gedoopt in de Dorpskerk. Inmiddels zijn alle drie het huis uit. Tot mijn pensionering enkele jaren geleden, ben ik in het bankwezen en in het hoger beroepsonderwijs werkzaam geweest. Eerder was ik rentmeester/penningmeester tijdens de periode waarin Joop Mol en André van de Bor onze predikanten waren. In die tijd is het kosterschap en het kerkelijk bureau overgenomen door vrijwilligers. Ook was het project Samen op Weg in die periode aan de orde.

Ik voel me betrokken bij het behoud van het kerkelijk werk in Bathmen-Okkenbroek. Daarbij is het belangrijk dat de kerk en de kerkgebouwen niet alleen een religieuze maar ook een maatschappelijke functie in onze dorpen kunnen blijven vervullen.

Als zeiler weet ik dat het tij niet altijd gunstig is. Dit vraagt om inspiratie, creativiteit en doorzettingsvermogen als het gaat om verwezenlijking van deze ambities.

De politiek was gedurende vele jaren mijn passie. In diverse rollen ben ik vanaf mijn studietijd tot na mijn pensionering politiek actief geweest.

In de regio en in Bathmen ben ik op bestuurlijk vlak op een aantal terreinen (onder meer als penningmeester van De Vrienden van het Monument Dorpskerk Bathmen) actief. Het spreekt me aan om ook dicht bij huis het kerkelijk werk weer op te pakken.



Pieter Hollemans



Even voorstellen



Een aantal van u kennen mij inmiddels, maar velen – denk ik – nog niet; dus maar even voorstellen: mijn naam is Ben Gerritsen. Het was 2020 toen mijn vrouw en ik (drie dochters en vijf kleinkinderen) vanuit Epse in Bathmen kwamen wonen. Geen gunstige tijd om te integreren, corona. Daarbij kwam dat nog geen 14 dagen na onze verhuizing bij mijn vrouw eierstokkanker werd geconstateerd. Zij is daar aan overleden in november 2021. Gedurende deze periode werd zij regelmatig bezocht door ds. Hanneke Diermanse ondanks dat we nog geen lid waren in Bathmen. We hadden ons nog niet laten overschrijven vanuit de

Lebuinuskkerk in Deventer. Haar bezoeken hebben we zeer gewaardeerd. In de Lebuinuskkerk hadden we onze wortels liggen en heb ik diverse functies vervuld (o.a. kerkrentmeester, scriba). Ook in onze Epse-periode zijn wij lid gebleven in Deventer (Lebuinuskkerk), hetgeen niet wegnam dat ik voor de kerk in Gorssele-Epse het e.e.a. heb gedaan (markten, koffieconcerten, herinrichting kerk), maar per 1 januari jl. heb ik mij laten overschrijven naar Bathmen. Gezien mijn ervaring op kerkelijk gebied, kreeg ik de vraag of ik ook in Bathmen mijn steentje wilde bijdragen als lid van het college van kerkrentmeesters. Na ampele overwegingen, vanwege mijn leeftijd en dat ik niet altijd aanwezig ben, heb ik besloten de vraag positief te beantwoorden. Inmiddels heb ik een vriendin; zij is vanuit Drenthe naar Deventer verhuisd en als ik bij haar ben, gaan we somtijds naar de Lebuinus of naar een vesperdienst bij Sion.

Ik hoop met een frisse blik als nieuw-binnenkomer mijn steentje te kunnen bijdragen en hoop u te ontmoeten tijdens de koffie na de dienst op zondagmorgen.

Ben Gerritsen



Voor het tv-programma 24Kitchen maakten Perry & rapper Sjaak een rondje door Bathmen. Daarbij bezochten ze ook de Dorpskerk, waar ze ds. Gert Wijnstok troffen. Kijk naar de uitzending op Kanaal 24: 5 april om 21.00 uur.



BAKEN maart 2025



Zie je de kerk?



We zien het zitten!!

Zondag 9 februari konden we in de kerkdienst een eerste indicatie geven van de Kerkbalans 2025. Na maanden van voorbereiding, organisatie, uitvoering en verwerking waren nagenoeg alle toezeggingen ingevoerd in het financiële systeem. Dan verschijnt onderaan de streep het voorlopige resultaat.

De teller kwam uit op **€ 141.489,54**

Dat is bijna tweeduizend euro hoger dan vorig jaar op hetzelfde moment. Fantastisch!!

De duidelijke oproep **'Mag het iets meer zijn?'** die we deden in onze berichten, brieven en folder is dus veelvuldig ter harte genomen. Ondanks het ontvallen van lidmaten, die samen een flinke bijdrage leverden, komen we uit in de plus. Dat is een geweldig resultaat. Of we uiteindelijk ook het begrote bedrag van € 150.000,- halen moeten we nog wel afwachten.

Omzien naar elkaar (pastoraat), de zeer veelzijdige activiteiten, het onderhoud van de kerkgebouwen en pastorieën en allerlei maatschappelijke projecten; we kunnen er volop mee verder. Zo kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen in onze dorpen Okkenbroek en Bathmen. Het vraagteken in onze slogan van dit jaar **'Zie je de kerk?'** kunnen we gerust vervangen door een uitroepteken!

Een zeer terecht woord van dank is op z'n plaats aan alle sectiehoofden en contactpersonen die ons hielpen bij deze omvangrijke actie.

College van Kerkrentmeesters

Verhoging tarieven huur kerken en aangeboden diensten

Het college van kerkrentmeesters heeft zijn tarieven voor de verhuur van de kerkgebouwen voor rouw- en trouwdiensten, concerten en evenementen geactualiseerd. De huurtarieven zijn verhoogd in verband met inflatie en stijgende (energie)kosten. De actualisering/verhoging van de tarieven geldt ook voor de inzet van mensen (organist, extra uren koster) en de aangeboden diensten (TV schermen, livestreaming, opname dienst/evenement) en horeca.

Voor de inzet van onze predikanten Gert en Hanneke tijdens en bij rouw- en trouwdiensten van gemeenteleden worden geen kosten in rekening gebracht (besluit Kerkenraad 2023). U respectievelijk uw familie betaalt dan enkel voor de kosten van huur van de kerk, techniek en eventuele horeca (koffie/thee/broodjes).

De nieuwe huurtarieven gaan in per 1 maart a.s. en zullen dan zichtbaar zijn op de website van onze kerkgemeente.

Voor vragen over de huurtarieven of huur van een van onze kerken kunt u terecht bij **André Olden: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl of 06-11608714.**



Sinds 21 november vindt een Kerkasiel plaats in de Open Hof in Kampen om het gezin Babayants. Vanuit Salland zijn er al diverse bewegingen geweest om hieraan deel te nemen en/of mee te werken. In de Veertigdagentijd hebben we ook een nacht gereserveerd om de permanente kerkdienst door te laten gaan. Van middernacht tot het ochtendgloren gaan we bezig met verhalen van vrouwen uit de omgeving van Jezus.

Wanneer: donderdag 27 maart van 0 tot 6 uur
Waar: Lelystraat 49 Kampen
Opgave: ds. Gert Wijnstok

Je bent ook een deel van deze nacht welkom

Zie voor meer informatie: Kerkasielkampen.nl

In de dienst van 2 februari is een filmpje getoond van het nieuwe project van de ZWO: **the Rob Foundation**, een project in Oeganda. Jammer genoeg was het voor een aantal niet erg goed te verstaan, maar u kunt het filmpje terugkijken via internet. Hieronder een stukje uit de nieuwsbrief die over dit nieuwe project is rondgestuurd.

Een maand na de geboorte woog Jesse een kilo minder dan zijn geboortegewicht. Hij kon wel aan de borst drinken, maar zijn moeder was zo ziek na de eerste keizersnede dat ze nog tweemaal geopereerd moest worden. De drie grote littekens op haar buik zijn daar het bewijs van. Er werd tijdens de opname van een maand meerdere malen voor haar eigen leven gevreesd. Een tante nam de zorg voor Jesse over, maar had geen middelen voor kunstvoeding en deed dus haar best met koeienmelk. Inmiddels is de moeder opgeknapt. Tijdens een opname van Jesse op de ondervoedingsafdeling hebben we haar geholpen de borstvoeding weer op gang te krijgen. Jesse is nu een blakende baby en de moeder straalt. "Dokter, als jullie er niet waren geweest was ik Jesse verloren".



Jesse bij opname



Jesse bij controle



Berichten van de diaconie

Pasen valt laat dit jaar. Als het voorjaar al echt begonnen is, vieren wij met elkaar deze feestdagen. Ook dit jaar zal de ouderenmiddag worden gehouden in de kerk van Bathmen. Alle ouderen in de omgeving zijn welkom om hier op dinsdag 8 april met elkaar Pasen te vieren. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en kent een bijzonder tintje, omdat ook op deze dag herdacht wordt dat Bathmen 80 jaar geleden werd bevrijd.

De afgelopen jaren geven wij als diaconie een attentie voor de ouderen met de Pasen. Dit jaar is dat voor het eerst verschoven naar de Pinksteren. Veel mensen zijn blij met een bezoekje en een kleine attentie zo rond de feestdagen. Maar vaak wordt er al veel georganiseerd rond de Paasdagen, terwijl er veel minder te doen is met Pinksteren. Wij hopen dat het een leuke geste is om juist met Pinksteren bij de ouderen van 82 jaar en ouder langs te komen voor een groet namens de kerk.

Naast de diensten op de zondag, kent de kerk ook al decennia de mogelijkheid om een weeksluiting te vieren op de zaterdagavond, eens in de 14 dagen in het Dijkhuis.

De verbouwing van het Dijkhuis vordert echter gestaag en in januari was de laatste weeksluiting in de Rotonde een feit.

Met het nieuwe Plein blijkt het gelukkig mogelijk om een nieuwe viering te organiseren.

In overleg met het Dijkhuis is gekozen om dit op de eerste en de derde donderdag van de maand te houden. De start van de dienst is om 18.30 uur. Deze diensten – een passende naam gaan we nog bedenken – zijn ook voor mensen van buiten het Dijkhuis. De diaconie zorgt samen met de vrijwilligersgroep van het Dijkhuis voor het halen en brengen van de mensen die hierbij aanwezig willen zijn. Ook is er een kopje koffie of thee na afloop.

De eerste bijeenkomst zal zijn op **donderdag 3 april**.

Maar daarover volgt nader bericht.

Het initiatief van de kerk om in Bathmen, Okkenbroek en Lettele een Noaberkast te plaatsen blijkt in Bathmen een structureel karakter te houden. Nog steeds zijn er mensen die gebruik maken van het aanbod van deze Noaberkast als het lastig is om rond te komen met de wekelijkse boodschappen. Vanuit de diaconie wordt de voorraad in de kast waar nodig extra aangevuld. Mocht u zelf goed houdbare producten hebben die u aan de Noaberkast wilt doneren, dan blijft dit opnieuw het hele jaar welkom.

De kast is te vinden achter de kerk in Bathmen naast het schoolplein en de schuur. Met uw extra boodschappen maakt u zo op eenvoudige wijze een ander blij. Loop gerust regelmatig naar de kast toe.



Namens de diaconie, Elleke Brinkman en Tonny Oplaat

Koffie in de kerk

Op de derde vrijdagochtend van elke maand om 10.00 uur in de kerk van Bathmen.

De volgende keer is op **21 maart**.

Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.



“De verkeerde weg in.....”

Een Jeugtherinnering

Opgegroeid in een gezin met twee zussen en drie halfbroers, was daar altijd de overal voor zorgende moeder, waarvan je al snel wist dat het niet je eigen moeder was. Het was thuis een komen en gaan van familieleden want bijna iedere maand was er wel een gezinslid jarig!

Maar wat mij het meest is bijgebleven waren toch wel de verschillende ooms die in hun zwarte pak “des zondags” na kerktijd kwamen koffie drinken.

Mijn vader, vele jaren als diaken en later ook als ouderling lid van de kerkenraad der Christelijke Gereformeerde kerk in Apeldoorn, kwam uit een gezin van 15 kinderen.

Vier dochters waren getrouwd met een student van de Christelijke Gereformeerde Hogeschool, later universiteit geheten. Ook vrouwen mogen daar nu de studie theologie volgen. In mijn jeugd wist ik dan ook niet anders dan dat het zo hoorde. “Vrouwen werden geen predikant!”. Mijn vader voelde zich in die kerkelijke wereld helemaal thuis. Vier van zijn zussen waren met een student van deze Hogeschool getrouwd en waren tijdens hun leven als predikantsvrouw werkzaam geweest in bovengenoemde kerk. Geen wonder dus dat dit een belangrijke rol speelde in mijn leven!

Als opgroeiende zoon ging je geen theologie studeren, al was je in je jeugd als klein kind bij je oom en tante een dik jaar in huis geweest waar je oom op zondag als predikant voorging.

Het werd tenslotte de Kweekschool, maar wel een christelijke kweekschool in Almelo, ondanks het feit dat er in Apeldoorn nog geen 500 meter van ons huis verwijderd óók een kweekschool gevestigd was! Maar ja, dat was een openbare kweekschool!

In Almelo ontmoette ik op die kweekschool mijn vrouw die daar dagelijks al fietsend (17 Km!) naar toe fietste. Toen, meer dan 60 jaar geleden, merkte ik tijdens de gesprekken die we in de godsdienstlessen voerden, dat er naast de kerk waarin ik opgroeide, nog aardig wat meer kerken waren van “reformatische huize!”. Er waren toen vele discussies over de

bijbel gedeelten die tijdens de godsdienstlessen besproken werden! Nu onvoorstelbaar. In mijn klas zaten ook klasgenoten die afkomstig waren uit de Nederlands Hervormde Kerk, meer dan genoeg stof dus aanwezig om tot stevige discussies over te kunnen gaan.

Met een van deze klasgenoten kreeg ik verkering, hetgeen later uitmondde tot het bezoeken van de belijdeniscatechisatie in de Nederlands Hervormde kerk In Zwolle waar zij woonde toen.

De kennismaking thuis verliep soepel, maar mijn mededeling dat ik mij ging uitschrijven uit de Christelijke Gereformeerde Kerk en belijdenis ging doen in de Nederlands Hervormde kerk was niet de weg die mijn vader voor mij eigenlijk had bedoeld! Vandaar dan ook zijn opmerking “Je gaat de weg van God af”, een opmerking die mij mijn leven lang is bijgebleven!

Onze familie was een predikantenfamilie, samen behoorde je tot de Christelijke Gereformeerde Kerk! Uiteindelijk was mij toch duidelijk verteld en voorgeleefd dat het de man was die de weg aanwees om te volgen! Tja, in mijn gevoel ging dat zeker niet zo! De ingeslagen weg die ik met mijn vriendin, mijn latere vrouw, inging is voor ons samen tot vandaag toe een juiste, een goede en zeker ook een interessante weg geweest waar we geen spijt van hebben gekregen en waar we nog steeds met veel genoegen op terugkijken!

Anton Ploeg





*Laat wie honger heeft delen in je brood
en wie geen kleren heeft in je kleding.
Alles wat je kunt missen moet je weggeven,
zonder dat je het betreurt.*

Tobit 14:16

Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21



Maria Hendrika Willemink - Denneboom

Op 1 februari overleed thuis in haar vertrouwde omgeving Marie Willemink in de leeftijd van 93 jaar. Marie werd geboren op 27 oktober 1931 aan de Veenweg in het Battumse Venne, Loo. Zij was de oudste dochter in een gezin van zeven kinderen.

De Tweede Wereldoorlog maakte Marie heel bewust mee en ze vertelde erover. Als oudste dochter hielp Marie thuis en ging ze uit werken.

Op 2 juni 1951 trouwde Marie met Wim en werd de Apenhuizerweg plek van wonen.

Met toewijding zorgde ze voor opoe én voor de kinderen die kwamen: Wim, Gerrie, Jan, Bert en Martin. Naast een lieve zorgzame moeder was ze ook een harde werker op de boerderij.

Ze stond voor iedereen klaar, altijd positief en humorvol. Groot was het verdriet toen zoon Jan in 1978 door een noodlottig ongeval overleed. 'Stark blijven' was haar motto.

Ook het weggaan van de koeien in 1994 deed zeer. Daarna werd er gebouwd en kwamen Gerrie, Jan en Thijs erbij wonen.

Marie en Wim genoten van de kinderen met hun gezinnen die drukte, aanloop en gezelligheid meebrachten.

In 2015 overleed Wim en ze miste hem. Ook nu pakte ze de draad weer op, ze bleef gastvrij én belde veel. Tot het laatst was ze betrokken bij alles wat haar lief en dierbaar was.

Op 8 februari werd zij in crematorium Steenbrugge liefdevol herdacht.

Uit de bijbel klonk psalm 103 over mensen die zijn als bloemen.

God die al die bloemen van mensen bewaart in Zijn liefde en trouw.

Ds. Hanneke Diermanse



Anneke Wolters-Krukkeland

Anneke werd op 25 november 1929 geboren aan de Cröddendijk en woonde bijna haar hele leven op diverse plekken in Colmschate-Schalkhaar. Een paar jaar geleden verhuisde zij naar 't Dijkhuis, waar ze op 6 februari overleed in de leeftijd van 95 jaar.

Ingrijpend in haar kinderjaren was het sterven van haar moeder toen zij acht jaar was, kort na de geboorte van jongste broer Marinus. Via de jongens- en meisjesvereniging van de kerk leerde ze haar man Henk kennen, een

boerenzoon uit Colmschate. Kort na de Tweede Wereldoorlog moest hij voor zijn dienstplicht naar Indonesië. Hun trouwe briefwisseling deed in drie jaar lang de liefde groeien en in 1954 trouwden ze.

Het leven op de pachtboerderij op de Bannink legde beslag op het gezin dat in totaal vijf kinderen ging tellen. Met daarbij ook nog de inwonende schoonouders werd veel van Anneke gevraagd.

Tijdens de crematieplechtigheid op 14 februari luisterden en keken we naar het levensverhaal van Anneke. Samen met Henk werden ze oma en opa van zes kleinkinderen. En inmiddels worden er acht kleinkinderen geteld. Nadat ze het minimale bestaan op de pachtboerderij achter zich hadden kunnen laten, kwam er meer ruimte om te leven. Er was tijd voor vakantie. En de feestdagen vierde Anneke het liefst samen met het hele gezin en aanhang.

Al in 2002 overleed Henk en in 2019 één van de kinderen, Leen. Nu is zij zelf uit ons gezichtsveld verdwenen, maar niet bij God, die haar leven als herder in liefde bewaart.

Ds. Gert Wijnstok





VAN KERK TOT DIJK



Borden en muziek

De kerk in Okkenbroek herbergt twee predikantenborden. Voor velen niets nieuws en zeker niet iets bijzonders. Er zijn kerken die er aanzienlijk meer hebben. De reden waarom ik er in een Baaken melding van maak is dat het ene bord het andere overlapt. Niet in de zin dat ze over elkaar heen hangen, maar in de tijd. Hoe vaak kom je dat tegen? In mijn optiek heeft elk van de twee borden zijn eigen charme. Het predikantenbord in de consistorie omdat de namen van alle predikanten erop staan. Het bord in het portaal omdat dat er wat fraaiër uitziet. Jammer genoeg gaat het maar tot 1952. Als m'n geheugen me niet in de steek laat is het bord achter in de vorige eeuw gevonden op de zolder van de schuur op het erf van de kerk. Niet bepaald de plaats waar je het eerst aan denkt bij het woord 'predikantenbord'.

Tot mijn spijt moet ik bekennen dat ik bitter weinig weet te vertellen over de historie van het fraaiere maar incomplete bord. Wie was (of waren) de schrijver/tekenaar/schilder? Waarom gestopt in 1952: overlijden of verhuizing? Of hadden de handen van de kunstenaar – met het klimmen der jaren – niet meer de vastheid die nodig was bij dit secure werk? Waarom is op dit bord niet door iemand anders verdergegaan? Wat zou het leuk zijn als een lezer aanvullende informatie kan verschaffen!

Onlosmakelijk verbonden met de eredienst zijn naast de predikanten natuurlijk ook de organisten. Ik heb aan hen zulke – ik zou haast zeggen – dierbare herinneringen overgehouden dat ik daar niet min of meer neutraal over kan schrijven.

Sta me toe dat ik het bij het volgende laat. De tonen die zij door de jaren heen uit het orgel hebben getoverd voor de begeleiding van het zingen van psalmen, gezangen, liederen klonken me als muziek in de oren. Maar daar zal niemand vanop luisteren.

Een kleine anekdote. In mijn hoedanigheid als ouderling heb ik bij aanvang van de dienst de organiste in een olijke bui een keer aangekondigd als Franske van de Borkeld. Tenminste één kerkganger dacht dat de organiste zo heette – tot ze zich realiseerde dat ik sprak over haar woonplek. Wie veel meer over Franske wil lezen verwijs ik graag naar een artikel in Hallo Holten:

https://issuu.com/reclamemakers/docs/halloholten_dec_2024_lr
(vanaf pagina 26). Ik ben zo vrij om de mooiste zin uit dit artikel alvast te verklappen:

“Als organist ga je niet met pensioen”.



Henk Kerkdijk



De muurschilderingen in de Dorpskerk van Bathmen, of: wat hebben Brits Guyana en Huis Dorth daarmee van doen? (deel 1)

In de afgelopen maanden heb ik (Anton Ploeg) me verdiept in het orgel van de Dorpskerk in Bathmen, te beginnen met het lezen van het boekje *De Kerk te Bathmen en haar muurschilderingen*, van de dominees Klein Wassink (eerste druk circa 1930) en Onstenk (tweede druk 1965).

In dit boekje wordt ingegaan op het orgel, maar veel uitgebreider op de muurschilderingen in de Dorpskerk, die onder de witkalk vandaan werden gehaald bij een grote verbouwing van de kerk in 1870.

In 1872 gaf de Koninklijke Akademie van Wetenschappen in Amsterdam een boekje uit, samen met 11 losse afbeeldingen/platen, over deze bijzondere ontdekking "van een uitzonderlijk niveau" oude kunst. In dit boekje "Oude muurschilderingen van de Kerk te Bathmen in Overijsel." schrijft C. Leemans:

"Bij de werkzaamheden voor eene vergroting van de kerk der Hervormde Gemeente te Bathmen waren, in het voorjaar van 1870, tegen den westelijken gevelwand enige sporen van schilderwerk tevoorschijn gekomen, waartrent den predikant, de heer G.J. Rink, de goedheid had, bij schrijven van 25 April, aan den hoogleeraar Dr. W. Moll te Amsterdam berigt te geven."

Namens de Commissie voor de oude Nederlandse kunst van de Akademie bezoekt Leemans Bathmen en keert teleurgesteld over het niveau en de slechte staat van de kalkbepleistering terug. (Overigens had Leemans al in 1860 gepubliceerd over muurschilderingen in onder andere de Walburgkerk in Zutphen).

Maar op 17 Juni bericht ds. Rink aan Leemans dat er nu een veel betere en beter bewaarde voorstelling tevoorschijn is gekomen.

Ds. Rink meldt dat zijn vriend "L.L. Kleyn, een bekend kunstschilder, die, na een verblijf van vele jaren in Italië, thans zich bij zijne betrekkingen in het naburige Gorssel ophield, al zijne aandacht aan het onderwerp gewijd en zich met allen ijver aangegord had, om de ontdekkingen voort te zetten."

L.L. Kleyn (ook geschreven als Kleijn) verwijderde de dikke kalk- en witsellagen. Hij belooft om van alle schilderijen op papier overtrekken te maken voor de Akademie-Commissie.

Nadat de overtrekken door Kleyn, bij Leemans waren ontvangen (afbeeldingen op ware grootte) werden zij tot een tiende van de ware



grootte verkleind. Kleyn kreeg ze daarna voorgelegd ter controle en met het verzoek om op de afbeelding van "de 10.000 martelaren en het daaraan belendende van de heilige Katharina en Geertruid, op de teekeningen de kleuren aan te brengen". De Akademie liet daarop de tekeningen in steendruk in 11 platen vermenigvuldigen en samen met een toelichting door Leemans in 1872 als boekje uitgeven.

In het boekje van de Akademie maakt Leemans duidelijk dat het zijns inziens gaat om een in zijn tijd min of meer unieke vondst "welke onder de uitnemendste (...) die in ons Vaderland of ook daarbuiten in het noorden van Europa (...) bewaard gebleven zijn."

De tekeningen zijn volgens mededeling in het door de kerkvoogdij in 1980 uitgegeven boek over de latere kerkrestauratie van 1976, aanwezig in het archief van de kerk zelf.

(Wordt vervolgd)



Brandstof in maart

De hele Veertigdagentijd **mediteren** we **elke dag**, met uitzondering van de zondag, om 7.00 uur 's ochtends in het koor van de kerk in Bathmen. De deur staat daarbij open voor iedereen; of je nu voor het eerst komt, af en toe of steeds van de partij bent: weet je welkom. Na het lezen van een korte tekst zijn we twintig minuten stil, waarna we de meditatie afsluiten door het Onze Vader te zingen.

Verder ook deze maand een aantal vaste ingrediënten: **maandag 17 maart**, 20.00 uur, kerk Okkenbroek: **Geloven Nu**; **donderdag 27 maart**, 20.00 uur, kerk Bathmen: **ouders 0-12**; **vrijdag 28 maart**, 11.00 uur, kerk Bathmen: **stamtafel**; **woensdag 2 april**, 20.00 uur, kerk Bathmen: **Jonathan Sacks**; **vrijdag 4 april**, 10.00 uur, parkeerplaats Oostermaatsdijk: **meditatief wandelen**.

Verder is er deze maand weer een **filmavond**, houdt **Andries Heidema** zijn **preek van de leek** en gaan we naar **Klooster Nieuw Sion**.

De film deze keer is **'Perfect Days'**, een ontroerende en poëtische mijmering over het vinden van alledaagse schoonheid. Deze film maakt op indrukwekkende wijze duidelijk hoe belangrijk het is om in onze tijd voldoende tijd en rust te nemen. En stil te staan bij wat er werkelijk toe doet in het leven. **Woensdag 19 maart**, Cultuurhuus Braakhekke, 17.30 uur **samen eten** – opgave vooraf tot 12 maart: bezingingenontmoeting@kerkbathmenokkenbroek.nl, 19.00 uur start film.

Andries Heidema was van 2007 tot 2018 burgemeester van Deventer en opende in die periode de verbouwde basisschool WereldWijzer in Okkenbroek. Nu is hij Commissaris van de Koning in onze provincie Overijssel. In zijn **Preek van de Leek** staat hij stil bij wat hem inspireert en motiveert in zijn werk en verbindt hij hierbij zijn ervaringen met een tekst uit de Bijbel. **Zondag 23 maart**, 16.00 uur, kerk Bathmen, aansluitende borrel.



Het kloosterbezoek is een **hele zaterdag** vanaf het morgengebed, gevolgd door het kloosterontbijt tot en met het kloosterdiner en afsluitend avondgebed. 's Morgens worden we rondgeleid in het klooster en zien we wat zich allemaal ontwikkelt in Nieuw Sion en 's middags maken we kennis met het labyrint. **Zaterdag 5 april** van 8.00 tot 18.30 uur, kosten 99 euro, opgave vooraf tot 26 maart: bezingingenontmoeting@kerkbathmenokkenbroek.nl.



“Ensuite” Beth & Flo

Eén vleugel, twee pianistes; zinderende quatermains-muziek mengt zich met het gerinkel van de glazen. Drie componisten lopen het café binnen. Het zijn Milhaud, Stravinsky en Ravel. Maar nee ... dit is niet het begin van een mop – het is gewoon de realiteit in het Parijs van 100 jaar geleden.



We zijn in het beroemde café Le boeuf sur le toit, waar de artistieke avant-garde van die tijd elkaar ontmoette en inspireerde. Kom binnen! Drink, zing en lach met ons en laat je meeslepen door het broeierige sfeertje van deze variétébar waarin alles kan gebeuren. Stravinsky's *Sacre du printemps*, Milhaud's vrolijke *Scaramouche*, maar evengoed een jazzy uitvoering van Bach en een eerlijke performance van Smetana's meeslepende *Moldau* – ze komen allemaal voorbij in dit concert van Beth & Flo.

Concert: 9 maart 2025, Dorpskerk Bathmen.

Aanvang: 15.00 uur.

Toegang: incl. consumptie € 20,00, Donateurs € 12,50.

Jongeren tot 18 jaar gratis toegang.

www.muzyiekkkringbathmen.nl



OPEN KERK

In maart worden op de drie basisscholen gastlessen gegeven door Ben Satink over de bevrijding van Bathmen 80 jaar geleden. Met die informatie maken leerlingen van groep 7 en 8 diverse kunstwerken die in de kerk in Bathmen te bezichtigen zijn. In het volgende Baoken leest u er meer over en staan ook de openingstijden. KOMT HET ZIEN! t.z.t



Hoe nu verder met het slavernijverleden?

Lezing door Bianca Groen, voorzitter van de diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente. Zij is geboren in Paramaribo en zet zich in voor de erkenning van het slavernijverleden. Bekijk de expositie in Holten in de week voorafgaand aan de lezing.

Wanneer? Woensdag 2 april

Plaats: De Kandelaar, Stationsstraat 4, Holten - Aanvang: 19.30 uur.



BAOKEN maart 2025



Adelaarsvleugels

Sinds begin dit jaar zijn de cantorijen van Bathmen–Okkenbroek en Colmschate–Schalkhaar samengevoegd. Zondag 9 februari werkte de vernieuwde cantorij o.l.v. Ingeborg van Dokkum–Prins voor het eerst mee aan de kerkdienst in Bathmen. Bij het eerste lied 'Die mij droeg op adelaarsvleugels' (tekst Huub Dosterhuis) maakten de liturgische bloemschikkers een schikking, waarin de adelaar prachtig verbeeld was. En met de adelaar beginnen past natuurlijk helemaal op het grondgebied van de gemeente Deventer 😊.

Op zondag 6 april werkt de cantorij mee aan de kerkdienst in de Ichtuskerk, waarin oud-predikant Wilfrieda Stam voorgaat. En op Pinksterzondag 8 juni is er een gezamenlijke Pinksterviering van Colmschate–Schalkhaar en Bathmen–Okkenbroek in de Dorpskerk van Bathmen om dit nieuwe enthousiast zingen te vieren. Hierin gaan Hanneke Diermanse en Gert Wijnstok samen voor.



22 maart Iftar-maaltijd: op zoek naar wat ons bindt

Net als afgelopen jaar organiseren we samen met Gouden Generatie en Acacia uit Deventer weer een Iftar-maaltijd tijdens de ramadan. De ramadan valt dit jaar vrijwel volledig in de maand maart en valt voor een groot deel samen met de 40-dagentijd. Op zaterdag 22 maart 2025 vieren we in onze kerk in Bathmen samen een Iftar-maaltijd. Vanaf 17.30 uur is de kerk open, om 18.00 uur starten we met een kort programma en om 18.58 uur wordt die dag het vasten verbroken en gaan we samen eten. De Iftar maaltijd nodigt ons uit om op zoek te gaan naar wat ons bindt. Het verhaal van Noach zal daarbij centraal staan, evenals het getal 40. Benieuwd? Kom dan op de 22ste mee-eten.

Natuurlijk nodigen we iedereen uit om aan deze maaltijd mee te doen. Graag wel van te voren aanmelden, dat kan via een mailtje naar iftarmaaltijdbathmen@gmail.com. Er zal zowel Turks eten zijn als Nederlandse gerechten. Voor dat laatste zoeken we vrijwilligers die willen meekoken. Aanmelden kan bij Frits Mandersloot (fritsmandersloot@solcon.nl of 06-19956803).



Pasen een belevenis?

Dat hangt ervan af hoe je het viert. En hoe je dat ervaart. Volsta je met een viering op Eerste Paasdag? Dan beleef je Pasen anders dan wanneer je de héle 40-dagentijd, de Vastentijd, als voortraject doorloopt. Of als je pas aanhaakt in de laatste, Stille Week.

Vooropgesteld: elke manier is waardevol als dat bij jou past. Het zit hem niet louter in het aantal dagen dat je er mee bezig bent. Toch kan het soms verrassend, misschien wel verdiepend uitpakken als je het een keertje anders doet. Wat ervaar je in de viering van Witte Donderdag? Hoe beleef je het samenzijn op Goede Vrijdag? Hoe bijzonder voelt de Paaswake op Stille Zaterdag? Met het bijzondere moment dat de nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen.

Wil je er eens meer van weten? Gewoon vrijblijvend horen hoe anderen het beleven? Of heb je er misschien bepaalde ideeën over? Of wil je eens meekijken hoe een nieuwe Paaskaars wordt bedacht en ontwikkeld? Misschien gaan we weer eens een Paasonbijt vieren? Stap binnen op **donderdag 13 maart, van 16.00 tot 17.30 uur**, in de Dorpskerk in Bathmen. Dan worden de plannen gesmeed. Alleen al het smeden zelf kan een belevenis zijn. Net als Pasen.

Taakgroep Vieringen



BAOKEN maart 2025



Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.
De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

KERKDIENTSTROOSTER & GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER

Zondag 2 maart - 8e na Epifanie

10.00 Vertelvoorstelling in Bathmen
Kees Postumus
"Pasen in fragmenten"
collecte: Rode Kruis

Jeremia 7,1-15
Psalm 92
1 Korintiërs 15,50-58
Lucas 6,39-49
alternatieve lezing: 1 Koningen 11,26-40

Woensdag 5 maart - Aswoensdag

19.00 Vesper in Okkenbroek
ds. Gert Wijnstok en mw. Pauline Ypma

Amos 5,6-15
Psalm 51
2 Korintiërs 5,20-6,10
Psalm 103,8-12
Matteüs 6,1-6.16-21

Zondag 9 maart - 1e van de 40 dagen

10.00 Eredienst in Bathmen
ds. Gert Wijnstok
collecte: KIA Zending - China

Deuteronomium 5,6-21
Psalm 81
Romeinen 10,8-13
Lucas 4,1-13

12 maart 2025 Biddag

geen dienst

2 Kronieken 1,7-13
Psalm 111
Lucas 11,1-13

Zondag 16 maart - 2e van de 40 dagen

10.00 Eredienst in Okkenbroek
ds. Gert Wijnstok
Kindernevendienst
collecte: KIA - Noodhulp Israël en Gaza

Exodus 34,27-35
Psalm 27,7-14
1 Korintiërs 13,1-13
Lucas 9,28-36

Zondag 23 maart - 3e van de 40 dagen

10.00 Eredienst in Bathmen
ds. Hanneke Diermanse
Maaltijd van de Heer
collecte: PKN - kliederkerk

Exodus 6,2-8:11
Psalm 103,1-7
Romeinen 5,1-11
Lucas 13,1-9

Zaterdag 29 maart

19.00 Vesper in Bathmen
ds. Gert Wijnstok en
mevr. Annemarie van Oldeniel

Zondag 30 maart - 4e van de 40 dagen

10.00 Eredienst in Okkenbroek
ds. Hanja van Essen uit Hasselt
collecte: Hart voor kinderen

2 Kronieken 36,14-23
Psalm 34,1-11
2 Korintiërs 5,14-21
Lucas 15,11-32

Donderdag 3 april

18.30 Avondgebed in het Dijkhuis
collecte: Diaconie en Kerk

Zondag 6 april - 5e van de 40 dagen

10.00 Eredienst in Bathmen
ds. Johan Meijer uit Borne
collecte: Amnesty International

Jesaja 58,7-10
Psalm 126
Filippenzen 3,7-14
Lucas 20,9-19



VIERINGEN



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar in een oplage van 600 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat
 Henk Kerkdijk
 Martien Vermeulen
 Géke Veldwachter
 Gert Wijnstok
Opmaak en Henk Broekhuis
eindredactie Wil Mandersloot
 Janneke van Schooten

Het volgende **Baoken**
verschijnt op
vrijdag 4 april
Lever kopij uiterlijk
woensdag 19 maart
12 uur 's middags aan!
kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto in Het Baoken wil komen, zich te melden bij de redactie. Als u geen bezwaar heeft, hoeft u niets te ondernemen.

Kopij inleveren vóór *Verschijningsdatum*

23 april	9 mei
21 mei	6 juni
18 juni	4 juli
20 augustus	5 september
17 september	3 oktober
15 oktober	31 oktober
19 november	5 december
17 december	9 januari

2025

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Kerkplein 3, 7437 AL BATHMEN
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Voorzitter

Ankie Borger, 06 34648511
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

Scriba

Janneke van Schooten, 06 13460911
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl

Penningmeester

Marian Jansen, 06 57272033
penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl

Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kosterszaken:

koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar de kerken Bathmen en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

Melden ziekenhuis of verpleeghuis

opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaartdienst

Neem a.u.b. contact op met één van de predikanten

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854

Vertrouwenspersonen

Harry Enserink harryenserink@home.nl; tel: 0613152255
Marianne Nijmeijer mgnijmeijer@live.nl; tel: 0622608904



DOMINEE DE HEER LEGT EEN BEZOEK AF...

EN HOE IS HET NU MET U, SINDS HET OVERLIJDEN VAN UW VROUW?

DAT MOET ZWAAR ZIJN VOOR U.

TJA.



UW KINDEREN, ZIET U DIE REGELMATIG...?

OCH.

DAAR ZULT U WEL STEUN AAN HEBBEN TOCH?



ZIJN ER DINGEN WAAR U MEE ZIT? IK BEDOEL, IK BEN HIER NU TOCH...

EN DAAR BEN IK VOOR

MWOH

SOORT VAN



IK MOET ECHT NODIG WEER EENS NAAR INTERVISIE, WANT PASTORAAL BAK IK ER BLIJKBAAR HELEMAAL NIKS VAN!



NOU, DAN GA IK MAAR.

JA, U HEEFT HET OOK DRUK NATUURLIJK.



TOT ZIENS...

WEET U WAT HET IS, DOMINEE...



DE VOLGENDE 25 MINUTEN...

BLA BLA BLA VROUW BLA BLA VERDRIET WOEDE WANHOOP BERUSTING BLA BLA KINDEREN GOD KERK ZINLOOSHEID BLA BLA LEVEN GAAT DOOR JA TOCH NIET DAN...



EN, HOE GING JE HUISBEZOEK?

NOU...

AANVANKELIJK LUKTE HET ME NIET OM DOOR DE VERDEDIGING HEEN TE BREKEN, MAAR IN DE VERLENGING HEB IK NOG FLINK KUNNEN SCOREN!

